

STICHTING MANNA-HULPZENDING

“GEEFT GIJ HUN TE ETEN”, MATTH. 14:16

Jaargang 43, nr. 1

1 januari 2025

Rosenstrasse 16
D-49824 RINGE

KvK nr. 70319855
RSIN 858259114



E-mail: info@manna-hulpzending.com

Website: manna-hulpzending.com

Bank: NL06 RABO 0326 0059 86



Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen.

2 Kor. 5:17

Lieve zusters en broeders,

Wij wensen u allen een rijk gezegend, een goed en een heel gezond nieuwjaar toe. Voor uzelf, maar ook voor allen, die u lief en dierbaar zijn.

Het oude jaar met al z'n problemen, ziekten, zwakte, zonden, tekortkomingen en vragen is voorbij en wij krijgen een nieuwe kans van de Here Jezus om het komende jaar op Hem al onze hoop te richten en onze zwakke handen vol vertrouwen in Zijn sterke handen te leggen.

U en ik, wij mogen allen "In Christus", een "nieuwe schepping" zijn. Het oude leven, dat wij vroeger hebben geleefd, is voorbij gegaan.

We waren toen dood, door de overtredingen en zonden, waarin wij wandelden. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Door Zijn genade zijn we behouden. (**Ef. 2:1-5**) Halleluja!

Het bloed van Jezus heeft ons gereinigd en geheiligd en nu zijn we witter dan de sneeuw geworden om Zijn Leven in ons te leven, en daarbij willen wij vooruitkijken.

Over die nieuwe schepping heeft Zuster Alt een prachtig lied geschreven: Glorieklokken, nr. 87. Zij heeft ten volle begrepen, wat deze nieuwe schepping betekent en inhoudt. Het brengt ons tot Jubel en lofprijs voor de Here Jezus!

Helaas zijn er ook christenen, die steeds maar weer de oude koeien uit de sloot halen. Ze hebben het maar steeds over hun vroegere leven, waar ze nog steeds de narigheid van ondervinden.

Anderen praten over een "rugzakje", dat ze vanuit het verleden met zich meedragen. Ze zijn in het verleden verwond en missen die volle vrede waarover Zr. Alt in het lied schrijft.

Als Jezus onze schuld heeft gedragen en vergeven, dan zijn we vrij en witter dan de sneeuw. Als u een schuld bij de bank heeft uitstaan en deze schuld wordt voldaan, dan bent u daarvan verlost.

Lieve mensen, laten we nog meer een getuige van Jezus zijn en onze blijdschap over onze verlossing aan de wereld tonen.

Het oude leven is voorbij; het nieuwe is gekomen en dit alles is uit God! Glorie voor Zijn Naam! Als we mensen ontmoeten, mogen we hen begroeten met een lofprijzing van de Here Jezus.

Prijst met ons de Heer!

Prijst de Heer!

Heft uw stemmen naar de hemel,

En prijst de Heer!

Opw. 61

Ik wil u oproepen, om in dit nieuwe jaar, dat voor ons ligt, de Here Jezus te prijzen, zoals u misschien nog nooit heeft gedaan. Laat ieder het maar horen! Halleluja!

WdV

RODERESCH – HAULERWIJK

Op maandag 2 december rijden we naar Roderesch, waar we samen een middag vullend programma mogen verzorgen voor de groep 50 plussers.

Voordat we beginnen, spreken we met Zr. Carolien en enkele zusters het programma door en gaan dan samen in gebed.

De bijeenkomst begint om 2 uur. Na het welkomstwoord van Zr. Carolien en gebed wordt de bijeenkomst aan ons overgedragen.



In het eerste uur zingen we onze liederen en getuigen we van Gods Liefde. We vertellen over datgene wat wij door Zijn kracht mochten betekenen voor de Roma-bevolking in Oost-Europa. We weven hier ook nog een kleine overdenking in.

Dan volgt er een pauze, waarin we met elkaar iets drinken met een versnapering. We komen al snel in gesprek met enkele broeders en zusters.

Na de pauze zingen we samen met alle aanwezigen enkele liederen uit Joh. de Heer, Glorieklokken en Opwekking. Ik mag hun piano daarvoor gebruiken. Ook krijgen de mensen de gelegenheid om ons vragen te stellen.



We hebben fijne herinneringen aan deze groep. De mensen zijn vrij en loven en prijzen de Here Jezus op een spontane wijze, die ons wel aanspreekt.



Voor de heerlijke samenzang wordt de elektronische piano uit de grote kerkzaal gehaald, waarop ik dan de samenzang mag begeleiden. De mensen zingen enthousiast mee!

54 jaar geleden, was ik voor de eerste keer in deze gemeente. Ik werd meegenomen met een broeder en zuster uit Leek, bij wie ik een half jaar in de kost ben geweest.

Zo tegen half vijf rijden we, nadat alles weer is ingepakt en ingeladen naar huis en danken de Here Jezus voor deze fijne middag. Halleluja!

TERSCHELLING

Enkele dagen later, 6 dec., rijden we weer naar Harlingen om met de boot naar Terschelling te gaan. Het stormt, maar als we bij de boot arriveren, is het wel al donker, maar gelukkig rustig weer. Op het eiland wordt nu op een vreemde manier het Sinterklaasfeest gevierd. De mannen gaan, onherkenbaar verkleed, de huizen binnen en ... Er wordt veel gedronken.

Bij ons is de deur dicht, dus ze komen niet hier.

Zaterdagmiddag leggen we een bezoekje af bij een zuster, die op West-Terschelling woont. We worden met de auto gebracht en ook weer thuis gebracht.

Zondagmorgen de samenkomst in “De Stoek”. Ik spreek over “Daniël”. De tekst voor de prediking is: *Dan. 1:8*

Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijs of met de wijn, die de koning placht te drinken en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen.

Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Wij hebben in deze wereld dan wel een bestaan, maar we zijn niet ván deze wereld. Als we dit in praktijk brengen, zullen we uiteindelijk alleen komen te staan. De wereld heeft Jezus gehaat, de wereld zal ook Zijn volgelingen haten. Daarom bidt Jezus in het Hoge priesterlijk gebed (*Joh. 17:11*) ook voor ons.

Zondagavond hebben we dan samen weer de Bijbelstudie en maandagmiddag gaan we met de boot van 13.35 weer richting huis.

OLDERSHEEM – NIEUW AMSTERDAM

Vrijdag, 13 december hebben we weer een weeksluiting in Oldersheem met Levend Water. Deze keer wordt het een Kerstzangavond, met allemaal Kerstliederen, en een vrij Kerstverhaal.

We mogen een getuigenis geven over ons werk onder de Roma-bevolking van Roemenië met St. Manna Hulpzending en de collecte is deze avond dan ook daarvoor bestemd. Alle mensen van Oldersheem: “Hartelijk dank voor die fijne gift!”

Wij zingen beiden ook nog twee Kerstliederen en Hans zingt ook een bekend Kerstlied, waarbij allen het koor: “Gloria in excelsis Deo” meezingen.

Al met al is het voor de bewoners, maar ook voor ons, een fijne, gezegende, Kerstzang, geworden. Jezus daarvoor alle eer!

NIEUW-AMSTERDAM-VEENOORD

Zondagmorgen, 15 december spreek ik in de gemeente in Nieuw-Amsterdam-Veenoord over “Gods zorg voor Zijn Schepping”.

Met elkaar zingen we fijne liederen en na de samenkomst genieten we van de koffie/thee met gebak. Een zuster trakteerde voor haar verjaardag.

We hebben fijne opbouwende gesprekken en delen elkaars zorgen in ziekte en nood. Het is goed, om er voor elkaar te zijn.

VERANDERING VAN DE NIEUWSBRIEF

Met ingang van 1 januari 2025, ontvangt u niet meer elke maand onze nieuwsbrief, maar elk kwartaal. (één keer in de 3 maanden) Dus op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Dit vanwege gezondheidsredenen; we moeten, helaas, een klein stapje terug doen.

ROEMENIË

Alicia heeft haar kaart, waarmee ze weer kan reizen, ontvangen. Ze kan zich gelukkig weer vrij bewegen tussen Hongarije, Oekraïne, Roemenië en Amerika.

Ze stuurt ons een bedankbrief van de Gemeente in Cubelcút. Schreven we in de vorige nieuwsbrief over de kachel en het hout dat wij voor hen mochten kopen, nu konden we nog meer voor hen doen.

Er kwamen zoveel giften binnen, dat we nu ook nog 70 stoelen voor hen konden kopen. Van een andere organisatie mochten ze nog 30 stoelen kopen, zodat de kerk nu beschikt over 100 stoelen.

“Dank u wel” schrijft Alicia namens de broeders en zusters van Cubelcút.

Met Kerst zullen de eerste samenkomsten in de verwarmde, nieuwe kerk plaatsvinden en zitten ze op nieuwe stoelen. Prijst de Heer!!!

In het begin van 2025 zullen we weer geld overmaken voor veel “voedselpakketten”.

HONGARIJE

Janneke stuurde de gemeente in Tordas 10 Kerstbroden, ook voor 3 arme gezinnen. Ook gingen er 4 dozen met kleding naar Tordas, Kiskonmajsa en Boedapest.

Onderstaande foto is van de uitdeling van de inhoud van de doos naar Boedapest, bestemd voor Roemenië. De doos bevatte: kleding (truitjes) en kinderspeelgoed.



Jenó is Evangelist in Roemenië. Hij is de broer van Palma en van Ibolya, die onlangs stierf.



Ook stuurde Jenó ons, via Palma, de foto's van de nieuw gebreide truitjes en dekentjes, bestemd voor de kinderen in Roemenië



DANKWOORD

- Jezus in de eerste plaats onze dank voor alles, dat we in deze "feestmaand" konden doen.
 - Alle lezers van onze nieuwsbrieven hartelijk dank voor uw reacties hierop, door de gaven, die u gegeven hebt in dit jaar. We hebben nog nooit zoveel geld kunnen overmaken voor Hongarije, Oekraïne en Roemenië. Ook de kleding was prachtig en heeft z'n weg gevonden.
- Janneke volgt elke doos, die ze verzendt door track en tracé. Ze weet, waar de doos is en wanneer die aangekomen is.
- Jezus alle dank voor de samenkomsten, die we in dit jaar mochten leiden en waar we mochten zingen tot eer en glorie van de Naam van Jezus!

We moeten het in het komende jaar iets rustiger aandoen, vanwege lichamelijke problemen, maar Gods werk gaat door. Halleluja! We houden u op de hoogte!

Allen Gods zegen gewenst en een hartelijke groet van ons beiden,



*Janneke
en
Wim*