

STICHTING MANNA-HULPZENDING

“GEEFT GIJ HUN TE ETEN”, MATTH. 14:16

Jaargang 43, nr. 2

31 maart 2025

Rosenstrasse 16
D-49824 RINGE

KvK nr. 70319855
RSIN 858259114



E-mail: info@manna-hulpzending.com
Website: manna-hulpzending.com
Bank: NL06 RABO 0326 0059 86



De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?

Ps. 27:1

Lieve zusters en broeders,

Wij zien, dat angst en vrees in de wereld ernstig toenemen. De mensen zijn bang geworden, door alles, dat er om hen heen gebeurt; veraf, maar ook dichtbij. Soms wel héél erg dichtbij!

De nieuwsberichten, die elke dag op TV komen, zijn nu eenmaal ook niet zo opwekkend. Geen wonder, dat door al deze angstaanjagende berichten veel mensen depressief worden.

Waar kunnen we dan nog wel iets moois horen, iets, waarvan we blij en vrolijk worden, iets positiefs? In de kerken en gemeenten? Ja, dat zouden we eigenlijk wel verwachten hè?

Maar ook daar horen we vaak boodschappen, die niet zo opwekkend zijn. Veel predikingen gaan steeds maar weer over de eindtijd. Welke verschrikkingen er ons zoal te wachten staan.

Maar ik leef vandaag, in 2025! Zou die grote, machtige, liefdevolle God dan ook vandaag iets opwekkends tegen mij kunnen zeggen? Iets, dat mij vrolijk en blij maakt?

JA, HALLELUJA! DE HERE IS MIJN LICHT EN MIJN HEIL. Ik hoef voor niets en niemand bang te zijn. Jezus is bij mij, elke seconde, elk moment van mijn leven, wat er ook gebeurt.

Dát geeft mij vreugde en doet mij zingen, loven en prijzen. Jezus is mijn veste, mijn burcht, waar ik kan schuilen. Wat kan ik mij nog meer wensen?

Lieve mensen, al leert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. **(vs.3)** Want Hij bergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads. **(vs. 5)**

Dit is geen droom of een sprookje, maar dit is de pure werkelijkheid. Dit mag ons getuigenis in deze wereld zijn. Laat een ieder in uw nabijheid uw blijdschap maar eens zien en horen.

Dan zullen ze u vragen, wat de oorzaak van uw blijdschap, rust en vrede is. In de *Joh. de Heer bundel* staat een prachtig lied: *nr. 853.*

Maak uw zorgen tot uw schatten, maak uw droefheid tot uw lied. Dan toch toont ge aan de wereld, wat Gods grote Liefd' u biedt.

En het refrein zegt:

Mijn ziel, o blijft toch zingen. Als zorgen u omringen, klaag dan niet, maar zing een lied.

Begin de dag maar goed met een mooi lied! Looft en prijst de Naam van Jezus! Dankt te allen tijde, dan zal uw dag, vast en zeker, een gezegende, mooie en blijde dag worden.

Gods zegen gewenst!

WdV

KERSTGESCHENKEN VOOR 3 GEZINNEN IN TORDAS - HONGARIJE

De gemeente in Tordas zorgt voor deze drie gezinnen. Hierbij de foto's.



Begin december stuurden we voor deze arme gezinnen drie voedselpakketten vóór de Kerstdagen.

TERSCHELLING – HOORN - DE STOEK DE EVANGELISCHE GEMEENTE

11, 12 en 13 januari zijn we in Hoorn in de Evangelische Gemeente. De weersverwachting is slecht: ijsel! We vertrekken om 7 uur en ik mag weer rijden. Halleluja! Mijn linkeroog is op 7 januari gelaserd en is van 16 % naar 80 % gegaan. Ik hoef geen bril meer te dragen en ijsel hebben we niet gezien.

Zondagmorgen de samenkomst en 's avonds de Bijbelstudie en maandag weer terug naar huis met prachtige kleding voor Roemenië!

JANOS JUNIOR UIT OEKRAÏNE 8 JAAR



In september mochten we hen bezoeken en hebben vitamines en speelgoed voor beide kinderen mee

FOTO'S VAN KIKUNMAJSA – HONGARIJE DE KLEDINGUITDELING



Deze doos hebben we verstuurd



Alles wordt uitgepakt!



Daar liggen de truitjes, gebreid door die lieve zusters in Nederland.



Wat zijn ze blij met alle spullen en het maakt ons ook blij en dankbaar voor allen die ons helpen.

HOLLANDSCHEVELD – HET ANKER DE EVANGELISCHE GEMEENTE

19 januari zijn we in Hollandscheveld en hier hebben we onze gitaar en ukelele bij ons om enkele liederen te zingen.

Het oudste gemeentelid, al in de negentig, had op de fiets twee grote plastic zakken met gebreide spullen van zijn buurvrouw bij zich.

Ook van anderen kregen we weer fantastisch, mooie spullen mee voor Roemenië. Hartelijk dank hiervoor!

OLDERSHEEM – NIEUW AMSTERDAM

Op 24 januari zingen we met “Levend Water” weer in Oldersheem, waar velen bij elkaar zijn, om met de liederen de Here Jezus te prijzen.

ROEMENIË

Br. Jéno stuurt ons een bevestiging, dat de verzonden doos is aangekomen en dat de mooie truitjes zijn verdeeld.



Jéno brengt niet alleen de truitjes maar ook de Bijbelse Boodschap.



Enkele kinderen showen hun truitjes.

CHRISTENGEMEENTE VEENOORD/NIEUW AMSTERDAM

Op zondag 9 februari zijn we weer in Nieuw Amsterdam voor de samenkomst van de Christengemeente, waar ik voor mag gaan en de gemeente ook mag begeleiden in de samenzang op de piano.

HOORN – TERSCHELLING

Het weekend van 14 t/m 17 februari zijn we in de Evangelische Gemeente in de “Stoek”, in Hoorn op Terschelling. Hier spreek ik op zondagmorgen. We hebben de ukelele weer bij ons zodat we samen ook weer een paar liederen kunnen zingen.

OLDERSHEEM – NIEUW AMSTERDAM

21 februari is Oldersheem weer aan de beurt. Ik verzorg de overdenking en met elkaar zingen we de liederen; ook mogen de mensen weer liederen opgeven. Verder is er weer een gedicht, solo- en duo-zang.

HOE WONEN DE ROMA'S IN ROEMENIË?



Het is haast niet te geloven. Deze vrouw woont in het huisje links.

Gelukkig krijgt deze vrouw ook een voedselpakket.



Op deze wijze moeten zij hun wasgoed drogen! Een waslijn is voor hen een luxe, laat staan een droger!



Voor de voedselpakketten en zijn er veel broden ingekocht.

Ze worden echter uitgestald op de nieuwe stoelen in de kerk!

Ach, je kunt het hen ook niet kwalijk nemen.

DE SCHUTSE – COEVORDEN

Na 7 jaren zijn we dan, op 12 maart, weer een keer met Levend Water in de Schutse in Coevorden. Er zijn wat afzeggingen, zodat we met 10 mensen zijn. Maar de mensen van de Schutse komen in grote getale. De grote recreatiezaal zit tjokvol.

We worden om 3 uur welkom geheten, en Janneke begint met gebed en leidt ons in de zang. We zingen, met begeleiding van piano, gitaar en mandoline, tot half vier.

Daarna een pauze, waarin alle aanwezigen koffie/thee met een koek krijgen. Dan zingen we verder tot kwart over vier. Veel mensen hebben liederen opgegeven en met elkaar hebben we zo de Naam van Jezus geprezen. Halleluja!

In totaal hebben we wel zo'n 17 liederen met elkaar gezongen. We sluiten de middag af met het bidden van het "Onze Vader"! Wat een prachtige middag! Veel fijne reacties gehad!



HOLLANDSCHEVELD – HET ANKER

16 maart zingen wij en spreek ik weer in de Evangelische Gemeente in Hollandscheveld. Al vooraf kregen we kleding mee.

Aan het einde van de samenkomst krijgen we zoveel zakken met kleding mee, dat de auto weer bomvol is.

Allemaal nieuw gebreide truitjes, mutsen, maar ook nieuwe kleding: te veel om op te noemen.

Thea en Bertus komen volgende week om alles weer op te halen. Zij brengen dan in september alle tassen en zakken met de aanhanger naar Hongarije.



Van daaruit gaat een groot deel verder naar Roemenië. Daar zorgen Jéno, Otto en Alicia voor.

KLEDING UITDELEN IN ROEMENIË



ZIEKENBEZOEK

17 Maart rijden we naar Hardenberg om een bezoek te brengen bij een zuster, die ernstig ziek is. We zien hoeveel pijn en lijden ze hier nu doormaakt.

We leven in de lijdentijd en het bepaalt ons ook bij het lijden van de Here Jezus. We bidden met elkaar, maar ik heb er moeite mee en heb een brok in mijn keel.

Als we op Terschelling zijn, krijgen we bericht, dat zij is overleden. Wat is het leven broos! Hoe belangrijk is dan het geloof in de Here Jezus!

TERSCHELLING – DE STOEK – HOORN

Van 21 – 24 maart zijn we op Terschelling, in Hoorn. In het dorps huis, de Stoek, komt de Evangelische Gemeente elke zondag samen.

's Morgens, in de samenkomst zijn er ook een aantal jonge mensen, waarmee we, onder de koffie, fijne gesprekken hebben gehad.

Zondagavond de Bijbelstudie in de huiskamer en maandag weer terug naar huis.

EEN ROMA-HUISJE VAN BINNEN



De binnenkant van een Roma-hutje. Binnen, maar ook buiten loopt het kind blootvoets!

Alle 6 kerken in Roemenië hebben van onze Stichting hout gekregen. Voor hun eigen hutjes sprokkelen ze zelf ook het hout bij elkaar om er warm bij te zitten en op te koken.



VOEDSELUITDELING IN ROEMENIË



Wij hebben verschillende keren geld overgemaakt aan Alicia, onze coördinator in Roemenië.

Zij verzorgt de voedselpakketten; koopt het daar in en deelt het uit in de kampen.

Dankzij uw gaven, kunnen mensen zoals hij, iets extra's te eten krijgen.

DE GRENZEN ZIJN WEER OPEN

Alicia heeft ons geschreven, dat de grens tussen Hongarije en Roemenië weer open is.

Alle kleding kan nu de grens weer over, nieuw of gedragen! Halleluja! De bergruimte bij ons is weer leeg. U mag uw kleding, speelgoed, schoeisel en schrijfwaren weer bij ons brengen.

De aanhanger is nog lang niet vol, dus vragen we u weer vriendelijk om op deze wijze de Roma's in Roemenië te helpen. Bij voorbaat onze dank!

Winterkleding is erg belangrijk en kinderkleding, maar in principe zijn we blij met alle kleding die we kunnen meenemen.

DANKWOORD

De eerste drie maanden van 2025 zijn al weer voorbij en zoals eerder gemeld, las u hier dan de eerste nieuwsbrief van het eerste kwartaal.

Er viel veel te bidden in deze maanden, maar gelukkig ook weer veel om te danken. We konden hout kopen, levensmiddelen en we konden verschillende, grote dozen met kleding oversturen.

Als u het in uw hart heeft, om uw broeders en zusters in Roemenië te helpen door een voedselpakket, zien wij uw gift graag tegemoet.

Wat nu bij ons aan kleding binnenkomt, slaan we op en wordt in september door Bertus en Thea in de aanhanger naar Hongarije gebracht.

Dank u voor uw gebed voor Stichting Manna, dank u voor uw gaven in welke vorm dan ook. We gaan door zolang we kunnen.

We zegenen u in Jezus Naam voor alles wat u doet voor de Roma's.

Hartelijke groeten van ons beiden,



Janneke

en

Wim

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind juni!

